

Verlag van onze reis naar Oeganda, 25 januari t/m 17 februari 2018

Opnieuw een indrukwekkende reis

Als enthousiast en bewogen groep van 7 personen zijn we naar Oeganda vertrokken en wat hebben we een geweldige tijd gehad met elkaar.

De eerste indrukken van het land, in eerste instantie veel reizen om op de plek van bestemming te komen.

Het geweldige weerzien met onze vrienden in de dorpen Lalle en Agule en ook de mensen in Soroti.

En wat hebben we veel voor de ander mogen betekenen.

Twee medische outreaches, in totaal zijn er bijna 1300 mensen geweest die een medisch consult kregen en zo nodig een bloedtest en/of medicatie.

Wat een blijdschap bij de mensen.

Ook hebben we daarnaast voor een aantal gevallen voor 2 maanden medicatie ingekocht.

Op twee plekken de Jezus film laten zien, velen die hun hart aan Jezus gaven, een bijbel ontvingen. Achteraf was het soms echt een feestje, werd er gedanst om de goedheid van God.

We hebben mensen mogen bemoedigen in het ziekenhuis, moeders met pasgeboren baby's, de mannen en de vrouwen in de gevangenis.

In de dorpen voor velen mogen bidden, de handen van de kinderen mogen zegenen.

Projecten bezocht, nieuwe contacten gelegd, met de dorpingen gesproken over ons storehouse project, de eerste zaken in gang gezet.

We mochten vele nieuwe dieren kopen vanwege het sponsorproject, dus een groot aantal geiten en koeien laten kopen. Deze worden via het project verdeeld onder de weduwen, en arme families.

Met de kinderen gespeeld, ontzettend veel plezier gehad, mogen preken, getuigenissen mogen vertellen.

Een geweldige vrouwen – en mannenochtend gehad, het pesach met elkaar gevierd.

In de sloppenwijk geweest, en een aardigheidje kunnen uitdelen, goed om te zien hoeveel mensen in die erbarmelijke situatie leven en hoe uitzichtloos.

God mocht door iedereen heen werken en zo gaaf is dat.

En wat mochten wij terug ontvangen van deze mensen hier. Wetend dat hun situatie niet gauw te veranderen is, blijven ze op God vertrouwen en Hem loven en prijzen.